

Αριθ. Πρωτ.:290.....

Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2017.

Συνάδελφοι,

Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα... περίοδος **αγάπης, αλληλεγγύης, συμφιλίωσης, ελπίδας και δώρων**. Στο πνεύμα αυτό φαίνεται ότι και ο **Διοικητής** της ΑΑΔΕ, ως αρμόδιο μονοπρόσωπο όργανο, αποφάσισε να απονεμίσει βραβεία, **χρηματικά ή μη**, από το πλεόνασμα της ΑΑΔΕ.

Άραγε πώς δημιουργήθηκε το **πλεόνασμα** στον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ;

Μήπως συγκεντρώθηκε από τα **εξαιρέσιμα**, τις **υπερωρίες**, τα **νυχτερινά** που δούλεψαν αφιλοκερδώς, με **φιλότιμο** και **αυταπάρνηση**, οι συνάδελφοι;

Μήπως είναι τα χρήματα που θα έπρεπε να δαπανηθούν για την **εξομοίωση** των νέων συναδέλφων, που τόσο πεισματικά **αρνείται** να χορηγήσει τόσο ο **Διοικητής** της ΑΑΔΕ, όσο και ο **Υπουργός Οικονομικών**;

Μήπως τα χρήματα που μοιράζονται ως βραβεία είναι εκείνα με τα οποία έπρεπε να **αγοραστούν αναλώσιμα υλικά** και να **συντηρηθούν οι υπολογιστές, τα φαξ, τα φωτοτυπικά**, να πληρωθούν **τα καύσιμα** και **οι συντηρήσεις των υπηρεσιακών αυτοκινήτων**, δηλαδή τα χρήματα που **όλοι** πληρώσαμε από τον **ατομικό** μας προϋπολογισμό, για να δουλέψει η μηχανή της ΑΑΔΕ;

Μήπως κάποιοι κάνουν πολιτική με τα λεφτά μας;

Αλλά κι αν είμαστε καλόπιστοι και πιστέψουμε **ότι δεν πρόκειται** για τα χρήματα που έπρεπε να καταβληθούν, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, για την κάλυψη των **λειτουργικών αναγκών** και των **αναγκών μισθοδοσίας**, τότε ο Διοικητής στάθηκε, ως Άγιος Βασίλης, πολύ **φειδωλός** και, αντί να μοιράσει δώρα, πέταξε ένα **πενιχρό φιλοδώρημα**, προσβάλλοντας, με την **άδικη, αδιαφανή, υποκειμενική** και **άνιση** κατανομή των ποσών, όλους τους συναδέλφους, τόσο αυτούς που αξιολογήθηκαν ως **άριστοι**, όσο και αυτούς που «ανταμείφθηκαν» με **μονοψήφια** σκορ αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.

Είναι **υποτιμητικό** να αξιολογούνται με βαθμολογίες 7, 8, 9, 12, 13 όλες οι μεγάλες τελωνειακές μονάδες, που στηρίζουν με τα **έσοδα** που συγκεντρώνουν και τις διατάξεις που θεσπίζουν τον κρατικό προϋπολογισμό, και, κατά συνέπεια, οι υπάλληλοι που εργάστηκαν εκεί να αισθάνονται **διπλά προδομένοι**, αφού **ούτε** τα χρήματα που δικαιούνταν πήραν, **ούτε** τα μέσα που χρειάζονταν είχαν και, ως «**ανταμοιβή**» των κόπων τους, **τιμωρήθηκαν** με την καταβολή ενός άδικου «**μερίσματος**». Θεωρούμε **μεθοδευμένη** την απόφαση αποκλεισμού των μεγάλων μονάδων, για να αποκλειστεί η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων από το «κοινωνικό» μέρισμα, **χωρίς καμία ουσιαστική αξιολόγηση**.

Ποιός Προϊστάμενος αισθάνεται **δικαιωμένος** και μπορεί να πιστέψει ότι αξίζουν οι κόποι του και οι προσπάθειες που καταβάλλει;

Πώς μπορούν οι μονάδες να συνεργαστούν μεταξύ τους, όταν υψώνονται **μεθοδευμένα** τέτοια γρανιτένια τείχη, προκαλώντας **αναστάτωση, απογοήτευση έριδες και αντιπαλότητα**;

Η παρούσα εξέλιξη συνιστά **οπισθοδρόμηση**, η οποία επιβεβαιώνει τις ανησυχίες μας για τις πραγματικές διαθέσεις της διοίκησης της ΑΑΔΕ και σηματοδοτεί **δυσμενείς εξελίξεις στις εργασιακές σχέσεις και συνθήκες**.

Αρχές όπως αυτές της **αξιοκρατίας**, της **ισότητας**, της **δικαιοσύνης** και της **διαφάνειας**, τίθενται **εκποδών** και, σαν από τις στάχτες τους, **ξαναγεννιούνται** η **διαπλοκή**, η **ωφελιμοκρατία**, η **υποτέλεια** και η **ενίσχυση** των ημετέρων.

Διερωτόμαστε ποιος ο στόχος να δαπανηθούν τόσες ώρες για να συνταχθούν πολυσέλιδες αποφάσεις που παρουσιάζουν ένα μοντέλο αξιολόγησης **δυσνόητο** και **ασαφές**, όταν ήταν **προαποφασισμένο** ποιοι θα είναι οι «**εκλεκτοί**». **Γιατί αυτή η παρωδία;**

Είναι γεγονός ότι η τελευταία **οκταετία** ήταν πολύ **σκληρή** και για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι γεγονός ότι χάσαμε πολλά από τα **κεκτημένα** με αγώνες, **οικονομικά και εργασιακά μας δικαιώματα**, ευτυχώς, όμως, διατηρούμε ακόμη την **εργασιακή μας αξιοπρέπεια**, τη **συνοχή** και την **ενότητα**, ειδικά εμείς, οι **τελωνειακοί**, πράγμα που αυτόν τον χρόνο αποδείξαμε επανειλημμένα.

Δεν έχουμε ανάγκη από ελεημοσύνη. Απαιτούμε έγκαιρη καταβολή των **δεδουλευμένων** μας και **αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας**.

Η Ομοσπονδία δηλώνει, **για ακόμη μία φορά**, ότι είναι **σφόδρα αντίθετη** στην πολιτική των **δήθεν επάθλων** και των **εικονικών αξιολογήσεων**. Επιδίωξή μας παραμένει, η **ίση μισθολογική μεταχείριση των συναδέλφων**, με αμοιβές που να ανταποκρίνονται στο σύνολο των αναγκών τους.

Με **πικρία** διαπιστώνουμε καθημερινά ότι η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., **αδυνατεί** να διαφυλάξει τα συμφέροντα του τελωνειακού κλάδου

Τέλος, καλούμε:

- α) τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, να ανακαλέσει **άμεσα** αυτή την απόφαση, που ανοίγει την πόρτα σε νοοτροπίες του παρελθόντος και να μοιράσει **δίκαια** το πλεόνασμα που δημιουργήθηκε, σε αυτούς που το **στερήθηκαν**, κατά προτεραιότητα σε όσους **δεν καταβάλλεται η προσωπική διαφορά**.
- β) όλους, όσοι συμμετείχαν στη δημιουργία της εν λόγω **απόφασης**, συμμετέχοντας αμέσως στην **αμφισβήτηση** των οικονομικών και εργασιακών μας σχέσεων, **να υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους**.

Ειδάλλως, το Προεδρείο της Ομοσπονδίας θα προτείνει στα συνδικαλιστικά όργανά της τη **σύσταση ταμείου** και θα καλέσει τους συναδέλφους να καταβάλουν τα ποσά που αντιστοιχούν στο «μέρισμα του Διοικητή της ΑΑΔΕ», για να αντιμετωπιστούν **έκτακτες ανάγκες** τους.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ



Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κατσίκα

ΚΑΤΣΙΚΑ ΣΟΦΙΑ-ΚΩΝ/ΝΑ