

Συνάδελφοι,

Η Τελωνειακή Υπηρεσία πάντοτε επιτελούσε σημαντικό έργο για την πολιτεία. Ο ρόλος της δεν εστιάζεται απλά στην είσπραξη εσόδων αλλά επιτελεί πρωτίστως έργο κοινωνικό με τη διασφάλιση της ασφάλειας και νομιμότητας στο εμπόριο, και κατ' επέκταση την προστασία των πολιτών και των εγχώριων επιχειρήσεων.

Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργία της Υπηρεσίας μας καθώς η πολιτεία ενώ θα έπρεπε **να ενισχύει και να ενδυναμώνει** τους υπάρχοντες φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς, ενεργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση και δείχνει να βαδίζει στο μέλλον χωρίς σχέδιο. Γίνονται σχέδια αναδιάρθρωσης λαμβάνοντας υπόψη μόνο το κόστος λειτουργίας των Τελωνείων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητά τους.

Ενώ λοιπόν αποδυναμώνονται οι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί δημιουργούνται συνεχώς νέες ελεγκτικές υπηρεσίες χωρίς κανένα ουσιαστικό σχεδιασμό. Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη κίνηση του Υπουργείου για στελέχωση νέας υπηρεσίας ελεγκτών για είσπραξη εσόδων. Η πολυδιάσπαση των φοροεισπρακτικών μηχανισμών σε συνδυασμό με την έλλειψη σύγχρονων εργαλείων για να κάνουν οι υπάλληλοι σωστά τη δουλειά τους δημιουργεί εμπόδια στο πραγματικό έργο της Υπηρεσίας. Σπασμωδικές κινήσεις αυτού του τύπου στη πράξη έχουν ως συνέπεια να προκύπτει μακροχρόνια μεγαλύτερο κόστος για την πολιτεία. Επίσης το τελευταίο διάστημα παρατηρείται το φαινόμενο να δέχονται εκφοβισμό οι συνάδελφοί μας από άλλες διωκτικές υπηρεσίες οι οποίες κάποιες φορές κινούνται στα όρια της νομιμότητας προκειμένου να δικαιολογήσουν το τεκμήριο της ενοχής που έχουν προσδώσει στους Τελωνειακούς Υπαλλήλους οι οποίοι αγωνίζονται να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους κάτω από δυσχερέστατες συνθήκες.

Η Διοίκηση των Τελωνείων οφείλει να προγραμματίζει τη μακροχρόνια στρατηγική τους και να προτείνει στην πολιτεία συγκεκριμένες στρατηγικές και τρόπους δράσης και να τις υποστηρίζει με σθένος. Επίσης οφείλει να υποστηρίξει τους συναδέλφους στις άδικες επιθέσεις που δέχονται και να ζητήσει από τις εμπλεκόμενες διωκτικές υπηρεσίες να δείξουν περισσότερο σεβασμό σε ανθρώπους που αγωνίζονται και υπερβάλουν εαυτόν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η πολιτεία με τη στάση της επιλέγει να απαξιώσει την Υπηρεσία μας.

Παρά τη λάθος στρατηγική που ακολουθεί η πολιτεία, οι προοπτικές του Κλάδου είναι σημαντικές, καθώς το αντικείμενο της εργασίας μας είναι τόσο ευρύ που είναι δύσκολο να το υποκαταστήσει κάποιος άλλος. Άλλωστε κάτι τέτοιο θα είχε ήδη συμβεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια που υπάρχουν Τελωνειακοί.

Πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής ένωσης που δημοσιεύτηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης {(2013/C 80/05) 19.03.13} όσον αφορά την πρόοδο σχετικά με την εξέλιξη της τελωνειακής ένωσης δείχνουν τη σημασία που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ρόλο και την προοπτική των Τελωνείων.

Συγκεκριμένα αναφέρεται στον αυξημένο ρόλο των τελωνείων ως προς τη συμβολή τους στην ασφάλεια και προστασία, την επιτελεσθείσα πρόοδο σε φακέλους προτεραιότητας όπως η καταπολέμηση της παραποίησης και της πειρατείας, καθώς και η καταπολέμηση της απάτης και γενικότερα στη συμβολή των τελωνείων στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ

Υπογραμμίζει την ανάγκη να εκσυγχρονιστούν οι μέθοδοι εργασίας και η τεχνολογία ανίχνευσης σε τελωνειακά θέματα και να στηριχθούν τα τελωνεία τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ένωσης στο ρόλο τους ως βασικών οργάνων διαχείρισης της διασυνοριακής κυκλοφορίας εμπορευμάτων.

Η Υπηρεσιακή μας ηγεσία θα πρέπει να επικοινωνήσει στους αρμόδιους παράγοντες τη σημασία του έργου που επιτελούν τα Τελωνεία και να απαιτήσει έμπρακτη στήριξη.

Το πρώτο στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε έμφαση αν θέλουμε να έχουμε μέλλον είναι **να ενισχύσουμε τον ελεγκτικό και διωκτικό ρόλο μας.** Αυτή τη στιγμή, αφενός λόγω της μεγάλης υποστελέχωσης και αφετέρου λόγω της καθυστέρησης πλήρους εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών το δυναμικό των Τελωνείων αναγκάζεται να ασχολείται με χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Για να ενισχυθεί λοιπόν ο ρόλος της υπηρεσίας θα πρέπει πρωτίστως να εφαρμοστούν πλήρως οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Πριν την πλήρη εφαρμογή του ISISNET επιβάλλεται να γίνει προεργασία για την απλούστευση του καθηκοντολογίου των Τελωνειακών Υπαλλήλων το οποίο θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα. Αν εφησυχάσουν οι Κεντρικές Υπηρεσίες και δεν ασχοληθούν με το θέμα αυτό, οι συνάδελφοι θα συνεχίσουν να ασχολούνται με ανούσιες γραφειοκρατικές διαδικασίες και θα είναι έκθετοι, καθώς με τις παρούσες συνθήκες υποστελέχωσης και έλλειψης σύγχρονων μέσων ελέγχων δεν δύνανται να ανταποκριθούν επαρκώς στα καθήκοντά τους. Αντίθετα, αν οι κεντρικές υπηρεσίες δεν ολιγορήσουν και ανταποκριθούν όπως θα έπρεπε στο ρόλο τους, θα δοθεί η ευκαιρία στους συναδέλφους να προσανατολιστούν στη δίωξη και στον εκ των υστέρων έλεγχο έχοντας ως παράδειγμα υπηρεσίες όπως το Σ.Δ.Ο.Ε. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί ο ρόλος των Τελωνείων και θα μας δοθεί η ευκαιρία να δικαιολογήσουμε τις υψηλότερες αποδοχές που δικαιούμαστε, διαλύοντας τις όποιες αμφιβολίες μπορεί να έχουν οι ιθύνοντες.

Ο ρόλος μας ως συνδικαλιστές είναι να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση όλους τους εμπλεκόμενους προκειμένου να διασφαλίσουμε όχι απλά τη βιωσιμότητα της υπηρεσίας μας, αλλά και ένα λαμπρό μέλλον που θα εξασφαλίσει καλύτερες αποδοχές για τους συναδέλφους και καλύτερες συνθήκες εργασίας.